



Grote of Sint Vituskerk Naarden
Zondag 9 juli 2023
Derde zondag van de zomer

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs
Organist: Dirk Out

In de zomerserie 'Water en vuur'
'Vuur uit de hemel'

Orgelspel

Stilte, enkele minuten voorafgaand aan de dienst

Voorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst

Ontsteken van het licht op de tafel

Allen gaan staan

Groet, bemoediging en drempelgebed:

V: Vrede zij u allen

A: De wéreld zij vrede!

V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: die niet loslaat het werk van Zijn handen

V: Eeuwige, hier zijn wij, met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet.

A: Behoed ons en schenk ons de kracht en warmte van Uw Geest.

Amen

Intochtslied, Psalm 82 vers 1 en 3

Allen gaan zitten

Kyriegebed, met als refrein Lied 301a

Psalm 150a vers 1, 2, 3 en 4

Dienst van het Woord

Zondagsgebed

Lezing: 1 Koningen 18: 20 – 40

Zingen 'Wie leidde op een hoge berg'

Lezing: Handelingen 2: 1 – 4

Preek, gevolgd door een korte stilte

Lied 687 vers 3

Gebeden en gaven

Mededelingen uit de gemeente

Aandacht voor de collecten bij de uitgang
of via de GIVT of kerk-app

25% Kerk, 25% Diaconie

50% is bestemd voor Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden
Info: www.cbb.nl

Dankgebed en voorbeden, stil gebed,

Tafelgebed

V: Omdat de Heer zijn tafel bereidt voor wie Hem belijden en liefhebben nodig ik u allen uit om deel te nemen aan deze viering en in te stemmen met de lofzegging van God, onze hemelse Vader.

U zeggen wij dank, o Heer onze God, Schepper van hemel en aarde,
die aan de mensen de adem gaf.

Gij die over ons uw vleugels spreidt en ons overschaduwde met Uw liefde.

Gezegend Gij om de Geesteswind die U beweegt en ons bewogen houdt.

Daarom, met engelen en aartsengelen, met zangers en zieners,

met dichters en schilders, met allen die de geest hebben ontvangen,

zingen wij U toe:



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



Gezang 405 vers 4

V: Wij danken U, om Jezus, Uw Zoon, uw Gezalfde, geen zo bezield als hij.
Hij had het hart op U te vertrouwen.

Hij wist zich voor altijd in U geborgen.

Die meer dan zijn leven, de mensen liefhad en die zich in hun handen gaf om bij hen te blijven als brood dat voedt, wijn die het hart verheugt:

Hij die brood en vis deelde met zijn leerlingen.

Wij dank U om hem die in de nacht van de overlevering,

V: Samen spreken wij onze intentie uit:

A. ZIJN DOOD GEDENKEN WIJ,

ZIJN OP STANDING BELIJDEN WIJ

ZIJN TOEKOMST VERWACHTEN WIJ, MARANATHA!

V: Geest van God, adem van leven,

beziel ons, geef ons moed om toekomstgericht te leven,

meedragend de verhalen en de ervaringen die ons leven kleurden en gemaakt hebben tot wie zijn.

Licht levend, want Uw Geest draagt ons.

Dan zal Uw Naam geheiligd zijn door Hem en met Hem en in Hem, waarom wij bidden met de woorden die Hij ons gaf:

A ONZE VADER

- Vredegroet

V: Laten we de mensen om ons heen de hand reiken, of elkaar toeknikken, en elkaar de vrede van Christus wensen.

Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt, in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.

Wij gedenken het lijden en de dood van Jezus Christus

en we lopen vooruit op het de grote maaltijd waarop Hij onze gastheer zal zijn.

Komt dan en deelt in zijn overvloed!

Orgelspel: Andantino in g - César Franck (1822-1890)

Zingen 'Mensen van vuur zijn wij'

Zending en zegen

Zegen, met gezongen 'Amen'

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade met elkaar te drinken.

U bent van harte uitgenodigd.

Komende zondag:

16 juli

Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs over 1 Koningen 19.

Hoe gaat het verder met Elia? (niet best...)

Ds. Van der Sijs staat open voor gesprek en ontmoeting!

Tel. 035 6312114.

Of: marnixsijs@hotmail.com

Website: www.pkn-naarden.nl